

SKOLENYT

Lyngby-Taarbæk Lærereforening, Kreds 22 – April 2017

Interview med "MP"

Når man som Michael Poulsen bliver pensioneret efter næsten 35 år i kommunen, så ved man et eller andet! Skolenyt bringer her første del af MP's syn på lærerlivet og den udvikling der er sket. Del 2 kommer i næste nummer.

Hvor længe har du været ansat på FU og i kommunen?

D. 31/12 - 2016 gik jeg på pension. Jeg startede i 1982 på Virum Skole, men jeg nåede ikke de 40 år i kommunen, fordi jeg har en anden uddannelse fra Mærsk. I år 2000 skiftede jeg til Fuglsanggårdsskolen, så det blev til lidt længere tid på Virum skole.

Hvorfor skiftede du egentlig?

Jamen jeg var glad for at være på Virum, jeg var blandt andet TR i en 4-5 år der, i øvrigt lige midt i alt snakken om ØUF-tid, men der skulle ske noget nyt og jeg havde hørt om fleksibel skole og det synes jeg lød spændende. Det ville jeg gerne være med til.

Har du været glad for at være lærer?

Ja i alle knap 35 år. Det er et fantastisk job. Det har været utrolig dejligt, at gå ind i klasse og opleve den intimitet der opstår, når

man kender hinanden godt. Når undervisningen kører eller når man går ind i en konflikt og trøster og forsøger, at hjælpe eleverne til at forstå hinanden lidt bedre. Det har jeg altid synes har været spændende. Jeg har jo altid haft dansk. Altid de første år fra 1. klasse til ca. 5. klasse og så brænder jeg virkelig for historie – det har jeg altid gjort. Og natur og teknik og drama.

Du er jo kendt på FU, for altid at medbringe basser og kaffe på ture, men hvad har dine andre personlige aftryk været?

En meget vigtig ting for mig er samarbejde. Det skal foregå i en god tone. Det har jeg altid prioriteret højt. At lytte til folk og lære af mine kollegaer. Jeg har lært utrolig meget af dem. Mange af dem jeg har arbejdet tæt sammen med i teamene, har været rigtig gode for mig. Jeg har også lavet nogle spændende forløb omkring stenalderen, f.eks. vedbækfundene, som jeg ved bliver brugt på skolen af flere. Desuden startede jeg middelalderdagene på skolen. Natur og teknik holder jeg også meget af. Der har været mange sjove temaer; flyvning, broer, økosystemer og fugle. Selvom jeg er fuglenørd, så har det dog ikke fyldt mere end det skulle.



Hvad har været dine største udfordringer gennem tiden, som lærer?

IT har været en stor udfordring. Det er et godt værktøj og jeg har også lært det, men jeg har altid følt mig bagud. Jeg har længe haft brug for et grundigt kursus.

Men altså jeg har brugt det. Jeg synes dog, at den gode gamle tavle er fantastisk. Der sker et eller andet når jeg bruger kridt – det bliver bare mere nærværende. Slides og powerpoint det bliver så kedeligt og jeg står selv af. Jeg synes, at det lever mere, når man skriver og tegner på tavlen.

Jeg synes også, der har været og stadigvæk er, en hast med udviklingsprojekter. Det gik over gevind med de mange intelligenser og nu er det synlig læring. Vi kunne have brugt tiden bedre på noget andet. Før i tiden var kurser mere individuelle – nu er det samme for hele skolevæsenet. Det virker som om pengene ikke er der mere. Et kursus der inspirerer, f.eks. et historiekursus hvor man følger skoletjenesten. Det er altså guld værd! Det har jeg savnet længe. Jeg ville også gerne have lært at hugge flint. Ved stenalderforløb fandt jeg flint på en parkeringsplads og forsøgte at hugge det med en sten, så børnene kunne få en fornemmelse af fremgangsmåden.

Har eleverne og forældrenes adfærd, opdragelse og generelle syn på skolen ændret sig?

Ja! Det har ændret sig meget. Både negativt og positivt. Forældrene er mere aktive i deres barns skolegang. De gør mange ting - ting vi gjorde tidlige. Ture, overnatninger osv. Forældre i dag har travlt, men de vil gerne

skolen. For 25 år siden talte vi allerede om og oprettede faktisk også en forældrebank på Virum skole. Jeg havde sagt til forældrene, at de skulle komme og fortælle om deres arbejde og de havde tit noget med. En professor i robotteknik havde Lego med og det var virkelig sjovt og lærerigt. Da timen var slut ville alle være ingeniører. Vi havde besøg af en officer i hæren og én der arbejdede med forsikringer. De var alle nervøse for, om det skulle blive for kedeligt, men det blev det ikke – tværtimod.

Af negative ændringer vil jeg nævne skiftet fra solidaritet til individualitet. Jeg kan nærmest ikke holde det ud. Mig, mig, mig – vi mangler i den grad solidaritet. At forældrene ser deres barn, som en del af et fællesskab. De er også blevet mere bekymret og de projicerer deres bekymring, ja nogen gange angst og andet, over til børnene. Man kan mærke det på børnene. Mange børn er for tyndhudet i dag.

En anden vigtig ting jeg vil nævne er, at der var mere ro førhen. Jeg ved ikke om de lærte mere eller mindre, men der var en anden ro. Elever i dag larmer mere. Det er ikke fordi jeg er blevet gammel, tror jeg, men børn i dag afbryder mere, taler mere og gør i det hele taget mere opmærksom på sig selv. Jeg tror, at det handler om den basale opdragelse hjemmefra.

Pensionistskovtur 2017

Kredsstyrelsen håber, at rigtig mange af jer har lyst til at bruge en dag sammen med os og ikke mindst alle jeres tidligere kolleger ud i lærergerningen.

Vi inviterer på endnu en dejlig og ”hjemmelig” skovtur ud i det blå med kulturelle oplevelser, skøn natur, god mad og masser af socialt samvær.



Sæt kryds i kalenderen onsdag d. 31. maj. Vi mødes ligesom sidste år ved det tidligere Virum Posthus ved Virum Station. Der er afgang kl. 10.00 og vi forventer at være tilbage ca. kl. 17.30.

Tilmelding senest 20/5 inkl. 100,- kr. pr. deltager (ægtefæller er selvfølgelig stadig velkomne). I kan tilmelde jer via vores mail 022@dlf.org og indbetale beløbet til:

Lån og Spar reg.nr. 0400 kontonr. 1009801274.

I er naturligvis også velkomne til at tilmelde jer direkte på kredskontoret på Sorgenfrivej 12 i Lyngby.

Mange hilsner Kredsstyrelsen